

Folkemøder

Efter at mindeparken var anlagt, blev den indviet ved en Stiftelsesfest i sommeren 1913 på Frøbjerg. Den første større fest blev holdt på den lille høj i september 1915, hvor der var 4 - 5000 tilhørere til forskellige taler. I den efterfølgende tid blev Frøbjerg et populært sted for grundlovs møder og andre møder.

Fra 1920-erne dannede Frøbjerg rammen om utallige gymnastikopvisninger. Da vejret ikke altid var lige velegnet til udendørs arrangementer, blev der opført en idrætshal, som brændte i 1959. Under besættelsen i 1941 var der 12- 14.000 personer til grundlovsfest, her på Frøbjerg. Denne dag var der ca. 12.000 cykler parkeret nedenfor bakkerne!

I 1947 blev hele området omkring Frøbjerg Banker fredet, for at bevare og beskytte det mod bebyggelse, grusgravning m.v.

Efter krigen blev arealet med den nuværende festplads erhvervet af Bavnehøjselskabet. Den 29. august 1954 blev Mindelunden for besættelses-tidens ofre fra Fyns Stift indviet.

I 1950'erne og i begyndelsen af 1960'erne optrådte det Kgl. Teater her på sin sommerturné. Skuespilleren Poul Reumert udnævnte stedet til "Danmarks smukkeste Friluftscene". I 1969 blev Bavnehøjselskabet nedlagt og staten overtog området.

Frøbjerg er stadig ramme om mange forskellige møder og udfugter. F.eks. afholdes årligt et stort grundlovs møde, og i august opfører Frøbjerg Fest-spil en musical.

Naturpleje

Omkring år 1900 var bakkerne græsklædte og uden træbevoksning. Får og kreaturer græssede her. Bavnehøjselskabet plantede i 1911-12 mange af de nuværende træer. Med tiden er de, og mange selvsåede træer, vokset til.

For at sikre udsigten fra bakkerne, har det i tidens løb været nødvendigt, at holde træer og buske nede. Dette gøres dels ved at fælde træer, dels ved at lade får græsse på bakkerne. Fårene hindrer ny trævækst i at vokse op og dermed skjule bakkernes konturer.

Praktiske oplysninger

Stierne på bakkerne er stejle, men vejen op til Mindelunden og Festpladsen er farbar for barnevogne, m.v.

Toilet og udstilling er kun åben i sommerhalvåret.

Hunde skal holdes i snor, både indenfor og udenfor indhegningerne.

Man kommer bedst til Frøbjerg Bavnehøj med cykel eller bil. Nærmeste offentlige transport er Tommerup Station.

Bål- og grillplads findes ved den gamle sportsplads. Her er du velkommen til at tænde bål. Husk at slukke det inden du går. Efterlad venligst pladsen i samme stand, som du selv ønsker at finde den.

Fyns Statsskovdistrikt

Sollerupvej 22, 5600 Faaborg
tlf. 62 65 17 77

Internet: skovognatur.dk/fyn



Forsideillustration: Knud Dahl. "Sirejftog gennem fredede egne på øerne". 1961. Med tilladelse fra P. Haase & Søns Forlag.

Frøbjerg Bavnehøj



Miljøministeriet

Skov- og Naturstyrelsen

Fyns Statsskovdistrikt

(1. udgave 1995)



2003

Frøbjerg Bavnehøj

Velkommen til Fyns højeste punkt - det 131 meter høje Frøbjerg Bavnehøj, som absolut må betegnes, som et af de vigtigste Fynske kultursteder. I alt 12 ha ejes af staten, og arealerne drives af Fyns Stats-skovdistrikt.

Det imponerende bakkelandskab blev dannet under den sidste istid, der sluttede for ca. 12.000 år siden. En kilometerlyk isblok blev efterladt over Vissenbjergområdet. Frøbjerg Banker er dannet ved, at en smeltevandssø, dannet ovenpå isen, blev undermineret. Herefter styrtede vand, jord og sten ned og lejrede sig som bakkerne.

Navnet Frøbjerg kommer af Frø, Frøya eller Frej - den frugtbarhedsgud man i oldtiden havde kultsted for, her på Frøbjerg.

I middelalderen og helt frem til den sidste del af Napoleonskrigen, 1807 - 1814, indgik Frøbjerg Bavnehøj i en kæde af bavnehøje, hvor man bl.a. i krigstid tændte bål (bavner) på toppen for at meddele sig til hinanden.

Bavnehøjselskabet

I tiden omkring 1910 ønskede en gruppe borgere, med J. Kyed i spidsen, at skabe en Fynsk samlingsplads i lighed med jydernes Skamlingsbanke og Skibelund Krat. Der blev indsamlet penge og anlægget blev en realitet i 1911 - 1912. Anlægget omfattede da kun de to bakketoppe. Det var E. Glæsel, en af landets førende landskabsarkitekter, der udførte tegningerne af Mindepladsen, som det hele kaldtes. Der blev, som tiden foreskrev det, plantet en mængde forskellige danske træer og buske. Ved at færdes på de snoede stier, under de

forskelligartede træer, var det hensigten, at de promenerende skulle møde nye mennesker og konversere om mennesker, kultur og natur.



Øversigt over mindesmærker:

- A** Sten rejst af Fynske kvinder, som tak for, at de ved grundloven af 5. juni 1915 fik fuld valgret på samme vilkår som mænd. Indviet i 1918.
- B** 5. juni 1922 blev en større sten til minde om genforeningen i Sønderjylland indviet.
- C** Mindesten over Fyns første folkevalgte biskop, A.J. Rud.
- D** Sten til minde om stavnsbåndets ophævelse i 1788, indviet 14. maj 1939.
- E** Mindelund for besættelsestidens ofre fra Fyns Stift.
- F og G** Mindesmærker rejst for to af Bavnehøjselskabets stiftere, J. Kyed (F) og J.J. Westh (G).
- H** Grundlovsegen. Egetræ og mindesten rejst 5. juni 1999 i anledning af grundlovens 150 år.