

Fætter/kusine træf weekenden 10-11. september 2011
på Skarrildhus.

De første fætre/kusiner dukkede på ved 13.15 tiden og så kom deltagerne ellers i en lind strøm til kl. 14.00, hvor der var kaffe og kage. De skønneste smør småkager, og cupcakes. Snakken gik som sædvanlig lystigt under kaffen.

Så afsted til den første af turens arrangementer. Til Herning, og Carl Henning Pedersens museum. Flot og spændende. Efter museet en god tur rundt i en have med mange skulpturer, og 4 levende køer. En kort køretur til Nordeuropas største skulptur, ELIA, der er 30 meter høj og spyr ild ud hver 19. dag. Mange forcerede trapperne, og så ned til 'skorstenen'. Efterfølgende var der så arrangeret hygge med vin og sodavand i fint vejr. Inge måtte desværre 'gemme' sig et stykke fra skulpturen, da hun ikke kunne tåle strålerne.

Vi kørte tilbage til Skarrildhus, så der lige var 3 kvarter til at slappe af, og skifte tøj. Der blev serveret en 3 retters menu, men først efter en meget ung tjener havde brugt en del til på at få delt vin m.m. ud.

Under middagen havde Leif noget i gang med kokken, et billede med 2 hunde, et fotografi, og et maleri, men det gik vist i sig selv igen. Ved kaffen gik snakken igen lystigt, og en bog om Bente og hendes tid i Bladstrup blev studeret. Flere af de kvindelige deltagere var "lidt sure". Der var bryllup samme sted som vores træf, og de fik ikke set bruden. Ved midnatstid var det godnat, så alle kunne være klar til morgenmaden kl. 8.

De fleste var klar til morgenmaden kl. 8, det var fin fin morgenmad, både alm. brød m.m. og også brunch. Rolig 'udcheckning', og nogle gik en lille tur i den store skov med bl.a. et lille vandfald. Så gik turen i en lang bil karavane til Stauning veteranmuseum. Besøget på dette museum var en stor oplevelse. En rigtig god guide, der selv var pilot og fløj veteranmaskinerne, viste os rundt i ca. 2 timer og kunne mange detaljer om flyene, og deres historie. På grund af det lange besøg måtte frokosten udsættes en smule. Den lange karavane nåede fint til Tarm og Bechs Hotel. Her var på forhånd bestilt pariserbøf til herrerne, og stjerneskud til damerne. Det var en god ide at forudbestille, så kom maden hurtigt. Rigtig god mad. Nogle skulle lige nyde en kop kaffe, og derefter var det farvel og tak for denne gang. Endnu et rigtigt godt fætter/kusine træf var forbi. Meget flot tilrettelagt af Bente og Leif. De fortjener stor ros og tak for det gode arrangement. Næste træf bliver om 2 år, og det blev vist nok Hans Erik og Jørgen, der skal stå for dette.

Bjarne

Hans Erik:

Vel hjemme igen efter en herlig weekend i det midt-vestjydske.

Tusind Tak til kusine Bente og Leif for en usædvanlig vel forberedt, vel tilrettelagt, dejlig og udbytterig fætter-kusine-komsammen. Selv vejret havde I jo styr på, så både udendørs- og indendørsaktiviteter kunne gennemføres problemfrit.

Kultur, samvær og motion ved en eftermiddagstur til CHP & EA's musæum og Elia i Birk Centerpark, Herning. Elia har åbenbart allieret sig med de elektromagnetiske guder, så der måtte Inge holde afstand for at klare sig. Ellers alle tiders eftermiddag.

Og så en afslutning næste formiddag på Staunings flotte flymusæum med en helt fantastisk og engageret guide til at holde os fangen i flyhistorien i flere timer!! inden vi sluttede af i Tarm med en super frokost.

Nå, men vi snakkede om, at der ligger stof fra vore fætter.kusine-komsammener på Inges og min hjemmeside, så her sender jeg jer et par links, så I kan se hvad der indtil nu er samlet op på den front.

Har hurtigt lige lagt et billedalbum ind fra denne weekend her: <http://faetter-kusiner.ihej.dk/#111.47>

Lidt indledende stof om dette træf findes her: <http://www.ihej.dk/Faetter-kusiner/Faetter-kusiner-2011/invitation-2011-og-weekenden.htm>

og efterhånden som det blir færdigt kommer der måske link til lidt fra de fleste tidligere træf på denne side:

<http://www.ihej.dk/Faetter-kusiner/Familietraef-og-faetter-kusine-komsammener.htm>

Foreløbig er der lagt ind fra vores weekender i 2007, 2009 og så nu lidt fra 2011, ligesom der er link til en generel oversigt over alle de weekender, vi har afholdt.

Ha en go dag allesammen

k.h.

Hans Erik

PS: Det blev Jørgen og Egon, der tilrettelægger næste Fætter-Kusine-Komsammen 2. weekend i september om 2 år (14-15. september 2013). Hans Erik lovede at stå stand by/være reserve.