



Fætter- kusine- træf.



7. og 8. september 2019. Bjarne beretter:

Vi var: Hans Erik og Inge, Solveig og Hans, Inge Lise og Vagn, Bente og Bjarne, Jørgen og Lydia, Bente og Leif (til søndag morgen) og Bente og Holger.

Dette fætter/kusine træf startede for 3 par allerede om fredagen, det var Lise/Vagn, Solveig/Hans og Bente/Bjarne. Vi ankom alle om eftermiddagen og skulle så til eftermiddagskaffe. Dog skulle Bjarne lige en tur til byen og købe støttebind, idet fruhen havde overset et par trin udenfor receptionen og var faldet. Det havde benet ikke godt af og hævede voldsomt. Nå, så var der kaffe og varm dejlig kringle, og snakken gik som sædvanligt. Til aften samledes vi igen og fik en dejlig suppe og lækre revelsben. Efter en rigtig god morgenmad deltes vi, og var klar, til de øvrige deltagere ankom, ved 14-tiden. Snakken gik straks ved ankomsten, men kaffen ventede, så afsted til MEGET stor lagkage og kaffe 20 minutter før tid!. Vi måtte dog i kø, da bordet ikke var klar endnu, men det gik.

Lagkagen nåede 3 gange rundt, men der blev selvfølgelig spist op. Dagens program blev præsenteret, og så tog vi til en lille parkeringsplads under den gamle Lillebæltsbro. Nogle blev og snakkede, andre gik en tur langs vandet. Så var der hvil, inden aftensmad. Og den var også god. Start med rejcocktail, derefter en fin steg med tilbehør, og til sidst islagkage. Også denne gang blev der spist op. Ved 23-tiden var der opbrud. Alle var som sædvanligt klar præcis 08.30 til morgenmad. Dog havde Jørgen misforstået tidspunktet, så der måtte ringes til dem, så de kunne få mad. Igen megen snak frem og tilbage over bordet, mens den flotte morgenmad blev nydt. Det lykkedes Hans Erik at fylde sin

kaffekop godt og vel, i hvert tilfælde løb det voldsomt over kanten. Så var det tid til afregning, og vi tog samtidig afsked med Bente og Leif, der ikke deltog i søndagens arrangement. Vi kørte ned til byen, men p.g.a. et stort sports arrangement var vi nødt til at parkere lidt fra bestemmelsesstedet. Vi gik ned til den nye kanal-by, videre til nogle flotte nyttehaver. Så gik turen til en restaurant, hvor der blev serveret endnu en herlig mad. Oksemørbrad med kartofler m.m. Nu var det så blevet tid til at sige farvel og på gensyn om 2 år.

Og der bliver det så Inge Lise og Bente V, der har lovet at stå for mødet. Det bliver som sædvanligt 2. weekend i september og i 2021.

Til sidst en stor tak til Jørgen og Hans Erik for et godt arrangement, og vi ser frem til igen at mødes om 2 år.

Bjarne

Klik på billedet herunder og se billeder fra weekenden.



